

EEFJE RAMMELOO

Het geluk van de Chinezen



De Nederlandse correspondentie Eefje Rammeloo schrijft zo beeldend over China, dat het boek een documentaire lijkt. Ze tekent kort de persoonlijke verhalen van gewone Chinezen op en illustreert daarmee hoe de Chinese middenklasse vandaag omgaat met huwelijk, stadsleven, censuur, vervuiling... De oprecht nieuwsgierige Rammeloo graaft niet diep, maar schrijft wel boeiend over hoe de Chinezen de grote omwentelingen in hun land beleven. 'Het geluk van de Chinezen' is een ontspannen introductie in het hedendaagse China. **(nm)**